



Koninklijke Heemkring Lokeren

De Souvereinen

Lokeren, 28 september, 2024

Beste lezer

September is altijd een drukke maand. Dit jaar is het ook een speciale maand, want exact 80 jaar geleden werd Lokeren bevrijd. “80 jaar vrijheid” in een wereld waar de wapens nog geen minuut hebben gezweven. De offers die hiermee gepaard gingen mogen nooit vergeten worden. Vanaf februari werd een heel project uitgewerkt in samenwerking met de “Vriendenkring van de Poolse Pantserdivisie”, het stadsarchief en de Lokerse Fotoclub, bestaande uit artikels in ons tijdschrift, een bezoek aan het Pools museum Gdynia in Axel, de film van Maczek en een tentoonstelling. De “Vrienden van de Poolse Pantserdivisie” koppelden er nog een herdenkingsplechtigheid in Eksaarde en een voetbalwedstrijd tussen Poolse en Eksaardse jongemannen aan vast, net als 80 jaar geleden. Rond 11 november onthullen ze een vrijheidsboom op het kerkhof van Eksaarde, aangevuld met een herdenkingsplaat.

Los van al die activiteiten leverden we ook onze medewerking aan Open Monumentendag en hebben we tijdens de Vrijetijdsmarkt ludiek de fusie met Moerbeke ingezet met een proeverij van Lokerse, Daknamse, Eksaardse en Moerbeekse vlaaien. De Moerbeekse vlaaien bleken de beste te zijn.

Kers op de taart deze maand: de gewone werking van onze heemkring, namelijk de publicatie van ons tijdschrift, deel drie, eind september.

Vijf bijdragen met uiteenlopende inhoud liggen klaar om gelezen te worden. Etienne De Witte brengt u het verhaal van de “Vogelliefhebberij tijdens de vorige eeuw”. Zeker de jongere lezers zullen af en toe hun wenkbrauwen fronsen, want veel van wat toen als normaal werd beschouwd is nu niet meer denkbaar.

Mario Hoste tracht met zijn bijdrage “Hramansdung en de Bosteel” de vroegste geschiedenis van Lokeren en omgeving (7de-13de eeuw) vast te leggen. In december volgt het tweede deel.

In juni bracht Tony Mielnicki het verhaal van zijn vader, een Poolse soldaat. Nu vestigt Maurice Van Kerckhove de aandacht op “De passieve Luchtbescherming (PLB) afdeling Lokeren 1935-1947”, een groep Lokeraars die gedurende heel de oorlog alle miserie van dichtbij hebben meegemaakt. Ook hun inzet mag zeker niet vergeten worden.

In het kader van de cyclus “Van armoedebestrijding tot welzijnshuis” reikt Roger Swens ons een artikel aan over de C.O.O. (1925-1976).

We ronden dit nummer af met een artikel van Ignace Van Driessche “Prenten van de Boerenkrijg uit 1898 door de Souvereinen herbestemd”.

We krijgen tegenwoordig heel wat schenkingen, die we stuk voor stuk met zorg behandelen. Af en toe zit er iets tussen dat niet bij ons thuishoort, zoals deze schenking die volledig tot zijn recht zal komen in het Boerenkrijgmuseum van Overmere.

Raadpleeg zeker geregeld onze website, onze Facebookpagina en de Infokrant. Ook daar verschijnt vaak bijkomende informatie. Ondertussen staat op zaterdagochtend de deur van ons lokaal in Daknamdorp 54 wijd open voor u. Kom gerust langs, een kopje koffie staat altijd klaar.

Geniet van al die lectuur en....hou het gezond.

Het bestuur