



Koninklijke Heemkring Lokeren

De Souvereinen

Lokeren, 25 maart 2023

Beste lezer

Jaargang 54 begint met een artikel over de *Lokerse duivenmelkers* (deel 1: 1851-1914) en hoe deze sport zich in het Lokerse heeft ontplooid. De keuze voor de omslagprent van dit jaar sluit hier bij aan en wordt verduidelijkt in het artikel *Bij de omslag*.

Jeroen Boel, Nico Van Campenhout en Anthony Demey zetten het leven en werk van *Roger Bracke* in de schijnwerpers. Roger Bracke kunnen we beschouwen als een van onze grootste Lokerse kunstenaars uit de 20ste eeuw.

Jeanine Bellens werpt, vanuit haar sociale bewogenheid, een licht op het belang voor Eksaarde van *de familie Schuermans*. Een mooi verhaal dat later dit jaar zijn vervolg zal krijgen in de Buitengewone Uitgave "175 jaar Zorg in Eksaarde".

Als heemkring zijn we ook heel begaan met Erfgoed. *Huis Ohrem* aan de Brouwerijstraat is gered. Bob Claeys brengt een korte hommage aan de vroegere bewoners en de functie van het gebouw in het verleden en naar de toekomst toe.

Naar aanleiding van de 125ste uitgave van de Annalen bracht de K.O.K.W. op 19 november 2022 in de abdij van Roosenberg enkele vrouwelijke historici bij elkaar in een colloquium rond het thema "Geschiedschrijving over en door vrouwen". Onze voorzitter, Jacqueline Baetens, mocht als vertegenwoordiger van de heemkundige wereld haar bijdrage leveren. We vonden het dan ook terecht haar voorstelling en toelichting op te nemen in ons tijdschrift.

Binnen onze heemkring werken we met de groep "Funerair Erfgoed" verder aan de bescherming van zoveel mogelijk grafmonumenten op onze kerkhoven. We blijven de klemtoon leggen op "peterschap" en werken dan ook mee aan de samenstelling van een brochure hieromtrent door onze stadsdiensten. Op het Oud Kerkhof aan de Oude Brug hebben we het peterschap bekomen over het graf van Ernestine Kint. Momenteel zijn we in onderhandeling om dit monument in al zijn glorie te laten herstellen. Later dit jaar wijden we daar zeker een artikel aan.

Velen zullen al hebben vastgesteld dat het laatste half jaar geen informatie meer werd toegevoegd aan onze website. Reden: begin april gaat onze **nieuwe website** van start, volledig up to date en meer aangepast aan de hedendaagse noden.

Op **23 april** gaat de jaarlijkse Erfgoeddag door. Dit jaar werd voor het thema "Allemaal beestjes" gekozen. Samen met de Lokerse Fotoclub, de Postzegelclub en het Stadsarchief staan we die dag in voor prachtige tentoonstellingen in de Torenstraat.

In augustus krijgen we, na Lokeren kermis, onze traditionele daguitstap. We blijven dicht bij huis en trekken naar Dendermonde en Baasrode. Net als vorig jaar gaat de uitstap door op zaterdag, zodat niet alleen mensen met pensioen, maar ook jongere leden de mogelijkheid krijgen om met ons mee op stap te gaan. In Dendermonde brengen we een bezoek aan de Sint-Pieters-en-Paulusabdij. Dit is de enige overgebleven en actieve abdij in Oost-Vlaanderen. Aangezien de abdij slechts zelden toegankelijk is, is dit bezoek onder leiding van de abt een buitenkansje. Daarna trekken we naar de scheepswerf van Baasrode waar grote renovatiewerken aan de gang zijn. Onze eindredacteur, Peter Van Wichelen, heeft de verantwoordelijkheid over dit project. Samen met Ignace Van Driessche staat hij dan ook in voor een rondleiding over de hele site.

Organisatie daguitstap

Datum : **zaterdag 19 augustus**

Vervoer : **Autobus** op de parking aan het station, dichtbij de brandweerkazerne.

Vertrek : **8h30** naar Dendermonde

09h00 : koffie + boterkoek in restaurant "Art Deco"

10h00 : geleid bezoek aan de abdij van Dendermonde

12h00 : middagmaal in restaurant "Art Deco"

Keuze uit: 1. Dendermondse paardenworsten met friet
2. Stoverij met friet

15h00 : geleid bezoek aan de scheepswerf van Baasrode

18h00 : terug op de parking aan het station

Kostprijs: **€48** per persoon (exclusief drank middagmaal).

Het aantal deelnemers is beperkt tot 50. Inschrijven kan vanaf nu tot **30 juni**. Uw inschrijving is definitief na betaling via overschrijving op ons rekeningnummer **BE69 8600 0031 0378** met de vermelding "**uitstap 19 augustus; ...personen;..x menu 1 en/of ...x menu 2**".

Noteer alvast de datum van "**donderdag 14 september**" in uw agenda. We organiseren dan een Academische zitting in de kerk van Eksaarde naar aanleiding van de voorstelling van onze Buitengewone Uitgave "175 jaar Zorg in Eksaarde" van de hand van Jeanine Bellens. De bijhorende fototentoonstelling "Zorgzaam Eksaarde", samengesteld door Georges Tallir, laat u kennismaken met het verleden en het heden, van Hospice tot Het Hof van Eksaarde.

Voor meer informatie over onze werking, hulp bij opzoekingswerk of gewoon een gezellige babbel, kan u op zaterdagochtend altijd bij ons terecht in ons lokaal Daknamdorp nr. 54 (niet de eerste zaterdag van de maand, dan is het bestuursvergadering).

Rest ons nog u allen veel leesgenot toe te wensen.

Het bestuur